



Dialogo Reis voorbij Woorden 24 september Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om

De ECIW draait alle wetten van de wereld om. Telkens laat de Cursus iets anders zien. We hebben zo een macht en voelen ons vaak machteloos. Of er is een macht vanuit het ego met alle gevolgen van dien. Die zullen niet zo snel de ECIW er bij halen. We gaan kijken wat er zo anders is in de ECIW.

Er is niets wat mijn heiligheid niet kan.

1. Jouw heiligheid draait al de wetten van de wereld om. 2Ze overstijgt elke beperking van tijd, ruimte en afstand en iedere soort grenzen. 3Jouw heiligheid is in haar macht volkomen onbegrensd, omdat ze jou bekrachtigt als Zoon van God, één met de Denkgeest van zijn Schepper. 2. Door jouw heiligheid wordt de macht van God gemanifesteerd. 2Door jouw heiligheid wordt de macht van God beschikbaar. 3En er is niets wat de macht van God niet vermag. 4Jouw heiligheid kan daarom alle pijn wegnemen, alle leed beëindigen en alle problemen oplossen. 5Ze kan dit doen met betrekking tot jezelf en ieder ander. 6Ze heeft dezelfde macht om iedereen te helpen, omdat ze dezelfde macht heeft iedereen te verlossen.

Les 38

Juiste waarneming

. 3Het enige wat juiste waarneming waarde geeft is het onvermijdelijke inzicht dat *alle* waarneming overbodig is. 4Dit neemt de belemmering volledig weg. 5Je vraagt je misschien af hoe dit mogelijk is zolang jij in deze wereld lijkt te leven. 6Dat is een redelijke vraag. 7Je moet echter zorgvuldig nagaan of je hem ook werkelijk begrijpt. 8Wie is de 'jij' die in deze wereld leeft? 9De geest is onsterfelijk, en onsterfelijkheid is een bestendige toestand. 10Ze is nu even waar als ze ooit was of ooit zal zijn, omdat ze niet de minste verandering veronderstelt. 11Ze is geen continuüm, noch wordt ze begrepen door haar met een tegendeel te vergelijken. 12Kennis behelst nooit vergelijkingen. 13Dat is haar voornaamste verschil met al het andere dat de denkgeest bevatten kan.

H4.2.11

Wat is de bedoeling van deze wereld

De werkelijke bedoeling van deze wereld is dat ze benut wordt om je ongelooft te corrigeren. 2Zelf kun je de gevolgen van angst nooit onder controle houden, omdat jij angst gemaakt hebt, en jij gelooft in wat je hebt gemaakt. 3Dus qua houding, maar niet qua inhoud, lijkt jij op jouw Schepper, die eevn olmaakt vertrouwen in Zijn scheppingen heeft *omdat* Hij ze heeft geschapen. 4Geloof in iets leidt tot de aanvaarding van het bestaan ervan. 5Daarom kun jij geloven wat niemand anders voor waar houdt. 6Het is waar voor jou omdat jij het hebt gemaakt.

H1.VI.4



Het fundamentele conflict in deze wereld

13Het fundamentele conflict in deze wereld is dus dat tussen creatie en miscreatie. 14Alle angst ligt besloten in de tweede, en alle liefde in de eerste. 15Het conflict is er daarom een tussen liefde en angst.

H2.VI.3

Jouw Koninkrijk is niet van deze wereld

9Jouw Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het jou van voorbij deze wereld werd geschonken. 10Alleen in deze wereld heeft het idee van een autoriteitsprobleem betekenis. 11Men verlaat de wereld niet door de dood maar door de waarheid, en de waarheid kan worden gekend door allen voor wie het Koninkrijk werd geschapen en op wie het wacht.

H3.VII.6

Jij kunt niet geloven dat God jou liefheeft

Jij die je met je ego vereenzelvigd, kunt niet geloven dat God jou liefheeft. 2Jij houdt niet van wat je hebt gemaakt, en wat jij gemaakt hebt houdt niet van jou. 3Omdat het gemaakt is uit de ontkenning van de Vader, is het ego niet trouw aan zijn maker. 4Jij kunt je de werkelijke relatie die tussen God en Zijn scheppingen bestaat niet voorstellen vanwege je haat voor het zelf dat jij hebt gemaakt. 5Jij projecteert het besluit tot afscheiding op het ego, en dit botst met de liefde die je voor het ego voelt omdat jij het hebt gemaakt. 6Er is in deze wereld geen liefde zonder deze tweeslachtigheid, en aangezien geen enkel ego ooit liefde zonder tweeslachtigheid heeft ervaren is dit concept voor hem niet te bevatten. 7Liefde doet onmiddellijk haar intrede in iedere denkkeest die haar oprecht verlangt, maar hij moet haar wel oprecht verlangen. 8Dit betekent dat hij er zonder tweeslachtigheid naar verlangt, en dit soort verlangen is volkomen gespeend van de 'drang om te halen' waarmee het ego is behept.

H 4.3.4

Houd goede moed

10In deze wereld hoef je niet in verdrukking te leven, want Ik heb de wereld overwonnen. 11Houd daarom goedemoed.

4.I.13